

CUSTODIE ALMELO EN OMSTREKEN

**p/a De Wonne Almelo
Arendsboerweg 1
7601 BA Almelo**



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

Almelo, 15 maart 2016

Beste leden, vrienden en belangstellenden van Franciscus en de Franciscaanse Beweging,

Graag nodigen we leden, vrienden en belangstellenden van de FB uit voor een bijeenkomst op zondag 1 mei in woongemeenschap De Wonne in Almelo. Het thema van deze bijeenkomst is

FRANCISCUS VAN ASSISI: levenswijze van vrede?

Dit sluit aan bij het jaarthema van de Franciscaanse Beweging, 'Vredelievend'. Het programma:

13.30-14.00 uur	ontvangst met koffie en thee
14.00-15.20 uur	welkom, inleiding op het thema
15.20-15.30 uur	gesprek aan de hand van de legende van Franciscus over de Rovers van Monte Casalo (uit de Fioretti, hoofdstuk 26) waarin Franciscus een vredelievende wijze van leven laat zien
15.30-16.00 uur	koffie en thee
16.00-16.30 uur	terug- en vooruitblik, informatie over enkele Franciscaanse activiteiten en een afsluitende viering waarin het thema centraal staat
16.30 uur	informele ontmoeting onder het genot van een drankje

Het adres van woongemeenschap De Wonne Almelo is: Arendsboerweg 1, 7601 BA Almelo.
We willen graag vóór 28 april weten wie hierbij aanwezig hoopt te zijn,.

Opgave/informatie: via bovenstaand postadres of heileenholman@dewonnealmelo.nl, 06-29597780; ludgerschuling@dewonnealmelo.nl, 0546-456436.

Ter informatie van verschillende activiteiten sturen we graag de [nieuwsbrief](#) van de Franciscaanse Beweging weer mee. Speciaal aandacht gevraagd voor [de Wandeling met Franciscus vanuit Deventer op 17 april a.s.](#) en de [Franciscaanse voettocht vanuit Oldebroek met als thema 'Vredelievend', van 13-16 mei a.s.](#) en voor wie zich extra in het thema wil verdiepen is er een boeiende [studiemiddag over 'leven in vrede, hoe moet dat eigenlijk?'](#) op zaterdag 9 april in De Bosch. Zie de bijlage en/of de website van de Franciscaanse Beweging, www.franciscaansebeweging.nl.

Graag ontvangen we ook nu weer mailadressen van leden, vrienden en belangstellenden zodat we een volgende uitnodiging én informatie over activiteiten, zoveel mogelijk per mail kunnen verspreiden.

We hopen natuurlijk dat jullie zoveel mogelijk komen! Nogmaals, graag opgeven vóór 28 april a.s.

Vrede en alle goeds,

Heileen Holman
Ludger Schüling