

Jaarbrief 2023



**WOONGEMEENSCHAP
DE WONNE ALMELO**

**Arendsboerweg 1, 7601 BA Almelo
www.dewonnealmelo.nl**

INHOUDSOPGAVE

blz. 3	Een jaar vol druk en drukte	kerngroep
blz. 4	Terugblik op het jaar 2023	Heileen
blz. 9	Verder als inwonend vrijwilliger	Daniëlle
blz. 10	De ontmoeting met een dakloze mens	Br. Jan ter Maat
blz. 12	Herkenning!	Heileen
blz. 14	Een klein stu/okje	Marleen
blz. 15	Ik voel me er nog steeds thuis	Jean Marie
blz. 17	Een kleine foto-impessie van de verbouwing	Heileen
blz. 18	Een onbetaalbare ervaring!	Annemarie
blz. 19	Een dankbare vrijwilliger	Karin
blz. 20	Financiële verantwoording	Ludger
blz. 21	Toelichting bij de cijfers	Ludger
blz. 22	Een huis vol mensen, wie waren/zijn dat in 2023?	Ludger
blz. 23	Welkom bij woongemeenschap De Wonne Almelo!	kerngroep
blz. 24	Een warm huis	Martinus v.d. Berg
blz. 24	Wens voor 2024	kerngroep



WOONGEMEENSCHAP DE WONNE ALMELO

Arendsboerweg 1

7601 BA Almelo

(0546) 456436

info@dewonnealmelo.nl

www.dewonnealmelo.nl

Bankrekeningnr. NL 95 TRIO 0379 447 681

Kamer van Koophandel nr. 08106984

ANBI

EEN JAAR VOL DRUK EN DRUKTE!

We kijken terug op een bewogen jaar waarin veel gebeurd is. Het waren deels ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van een aantal mensen waarop we als Wonnegemeenschap nog betrokken waren. Maar natuurlijk waren ook feestelijke dingen, zoals de BBQ aan het begin van de zomer waarbij velen aanwezig waren, en het zomeruitje in augustus naar partyentrum Mölke in Zuna waar we samen twee bowlingbanen huurden en later samen all inclusive aten bij de Sallandse Berg in Nijverdal. Of het wadlopen met een aantal van ons, de viering van het Franciscusfeest of van de feesten in december zoals het feest van Sint Nicolaas en Kerst.

Een groot deel van onze energie en aandacht ging naar de gewone, dagelijkse dingen, het samen leven in ons huis, de zorg voor de mensen die aan ons zijn toevertrouwd. Dat laatste was in 2023 niet altijd gemakkelijk. Soms is er een onderstroom van ongenoegen die de sfeer ondermijnt. Volgens de huisregels is 'roddelen' over anderen niet toegestaan, maar dat is moeilijk te handhaven. Dan kunnen we hooguit een beroep doen op het moreel besef van de bewoners en het belang van vreedzaam en met respect voor elkaar, samen leven.

3

Een ander deel van onze energie ging naar de verbouwing. De planning en de aandacht om onze tijdelijke mensen tijdens de verbouwing in huis of daarbuiten, te huisvesten. Tot onze vreugde hoeft het werk niet alleen door professionele werkers opgepakt te worden, maar doen ook een aantal trouwe vrijwilligers – voor korte of langere tijd mee!

Een grote zorg is de dragende gemeenschap van ons huis. Er zijn op dit moment te weinig mensen die het Wonne-ideaal als kernlid ondersteunen. Daarom waren we in 2023 ook blij met Frans en Daniëlle als inwonende vrijwilligers. Evenals de steun van Sebastiaan in de tijd dat hij zich oriënteerde op het Wonneleven.

Rest ons nog om ieder al het goede toe te wensen voor het jaar 2024.

Ludger en Heileen

TERUGBLIK OP HET JAAR 2023

Het jaar 2023 ligt weer achter ons. Naast de gewone gang van zaken in ons huis sprongen er een aantal dingen bovenuit! In dit overzicht willen we dat kort benoemen. Elders in de Jaarbrief lees jij, leest u over een aantal zaken meer!

Vanaf 1 januari 2023 deed ons kernlid **Daniëlle** een stapje terug en werd van kernlid inwonend vrijwilliger. Voor haar en voor ons als zittende kernleden een hele verandering. De meeste praktische taken en drie dagdelen 'dienst' (met name voor de bel en telefoon) bleef ze doen. Vooral de druk van de bestuurlijke verantwoordelijkheden wilde ze kwijt om zich intenser met haar studie bezig te kunnen houden. Na 5 jaar kernlid geweest te zijn, bleek dit voor haar niet altijd even gemakkelijk. Ook had ze veel last van de spanningen die met enige regelmaat in ons huis waren. Daardoor wilde ook de studie minder vlotten. Daarom heeft ze nu besloten dat ze vanaf 1 januari 2024 voorlopig als bewoner in De Wonne Almelo blijven. Met het vertrek van Daniëlle als kernlid, werd de kerngroep weer kleiner.



Ludger geniet hier van het spelen op zijn viool

Daarom kreeg de **werving van nieuwe kernleden** in 2023 extra aandacht. Alle kernleden die zich ooit groepen voelden om mee te doen, kenden het Wonne-ideaal doordat ze erover gehoord hadden of ooit in een Wonnegemeenschap geweest waren. Om potentiële kernleden met De Wonne Almelo met ons huis vertrouwd te maken, waren we eind 2022 al in gesprek met twee vrijwilligers van de Sesam-academie, Jan en Albert. Beiden waren onder de indruk van alles wat er gebeurde, maar hadden kanttekeningen bij onze flyers en de oproep om een weekje met ons mee te leven. 'Gebruik de taal van de Jaarbrief' en maak de website spannender met meer filmpjes' was hun raad. En spreek niet over

'meeleefweek', maar leg de nadruk op de bezinning, want dat gebeurt immers in deze weken? Organiseer ze ook vaker per jaar... Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Ook gaven we binnen de Franciscaanse wereld ruchtbaarheid aan de mogelijkheid om één of twee nachten bij ons te overnachten tijdens een fiets- of wandelvakantie. Al deze gasten deden ook mee met het eten, koffie en thee

en de meditatieve momenten in de kapel. Zoals eigenlijk al onze gasten die in de loop van het jaar een paar dagen bij ons zijn.

Voor **Heileen** veranderde er in 2023 ook veel. Ze was gewend om iedere zondag naar Berno in De Bilt te gaan en door de week ook het contact zoveel mogelijk te onderhouden. Ze probeerde hem minstens eenmaal per maand voor een lang weekend naar Twente te halen en samen vierden ze zowel in het voorjaar als in het najaar een paar weken vakantie in Nijverdal. Helaas kwam daar eind december 2022 plotseling een eind aan toen Berno naast Parkinson, ook longontsteking kreeg. Door die combinatie overleed hij op 23 december 2022 in het ziekenhuis in Zeist. Aan een vriendschap van tientallen jaren kwam zo plotseling een eind. Op 15 december vierde ze haar 70^e verjaardag. 's Avonds in De Wonne met huisgenoten, vrijwilligers en andere Wonne-betrokkenen.



Berno was meer dan 20 jaar kernlid, tot 18 juni 2020

Ludger onderging in januari 2023 een operatie aan de prostaat. Gelukkig was er geen verdere nabehandeling nodig, maar wel leverde hij voor langere tijd behoorlijk was energie in. Daar heeft hij in zijn privéleven natuurlijk last van, maar evenzeer voor wat betreft onze Wonnegemeenschap. Ook gaan de jaren tellen. Het is ook confronterend dat de kerngroep nu zo klein geworden is. Zijn ideaal om met een christelijke c.q. franciscaanse leefgroep samen gastvrijheid te verlenen aan mensen die onderdak en een (tijdelijk) thuis nodig hebben, komt hiermee onder druk te staan.



Frans is net aan zijn hart geopereerd....

Frans, nu alweer 5 jaar inwonend vrijwilliger, merkte in het voorjaar dat zijn energie verminderde. Als hij de trap op ging of een andere krachtsinspanning leverde, stond hij daarna te hijgen. Hoewel hij – zolang we hem kennen – niet snel naar een dokter stapte, ging hij nu wèl. Genoeg reden voor de anderen om ook verontrust te zijn. Na diverse onderzoeken in juli en augustus, bleek dat het nodig was om één van de hartkleppen te vervangen. Dat gebeurde eind september. Toen hij uit het ziekenhuis kwam, kreeg hij al snel een luchtweginfectie en moest veel hoesten. Daarbij bleek dat hij meer

last had van een rib die eerder gebroken was, dan van de nieuwe hartklep. Het hoesten was heel pijnlijk en al met al duurde zijn revalidatietijd langer dan verwacht. Gaandeweg krijgt hij de benen er weer onder! Ondertussen kookt hij weer één of meer keren in de week, doet samen met Karin de voedselbank en organiseerde met haar het Sinterklaasfeest.

Heel 2023 stond in het teken van de voorgenomen **verbouwing van de 1^e verdieping**. Omdat onze tijdelijke bewoners steeds langer op huizen moeten wachten, wilden we een aantal kamers vergroten. Nu worden van zes kamers, drie kamers gemaakt, er nog een extra bij en de rest wordt gerenoveerd. Deze plannen werden uitgebreid besproken, de begroting werd bekeken, vele voorbereidingen zijn getroffen. Dat ging over verschillende schijven. Frida en leden van de Adviesraad stonden en staan ons bij op allerlei fronten! Uiteindelijk is er een goede start met de verbouwing gemaakt. Het sloopwerk is gedaan en de opbouw is begonnen. Het betekent wel dat ons huis op dit moment een heel andere sfeer uitademt. Zowel voor de twee tijdelijke bewoners die nog bij ons in ons huis wonen, als voor ons als kernleden. Op grond daarvan hebben we de werving van nieuwe kernleden op een laag pitje gezet. Sinds augustus rook Sebastiaan aan De Wonne Almelo, voor hem bleef er plaats nadat de verbouwing begonnen was.



Sebastiaan leefde vier maanden met ons mee!

Sebastiaan leefde van 21 augustus tot 18 december als potentieel kernlid met ons mee. Hij deed mee aan de dagelijkse meditatieve momenten in de kapel, had veel aandacht voor de tijdelijke huisgenoten, hielp mee met het sloopwerk op de eerste verdieping en nam een aantal taken van de kerngroep over. Hij was een plezierige aanvulling op de kerngroep en ook de bewoners waren zonder uitzondering blij met hem. Toch merkte hij dat het Wonneleven minder bij hem paste, dan hij eerder had gehoopt. Hij kon de vele verhalen die hij hoorde, maar moeilijk van zich afzetten en ieder gesprek werkte nog heel lang in hem door. Ook besepte hij dat hij er behoefte aan had om

– als asceet – nog veel soberder dan in De Wonne te leven en zo niets of niemand te belasten. Geen mens, geen dier, en ook zeker niet de aarde. De stap om aspirant-kernlid te worden, heeft hij daarom niet gemaakt.

Wekelijks hebben we ons open of oecumenisch **avondgebed op dinsdagavond**. Daaraan deden in 2023 redelijk was mensen mee! Daniëlle, Ludger en Heileen bereidden het volgens een roostertje voor. Soms aan de hand van een thema, meestal is het evangelie van de dag volgens het RK-rooster leidend. Sommige vrijwilligers doen er aan mee, maar ook andere betrokkenen. Daarnaast was er bijna iedere maand een **open avond** op de 1^e vrijdag van de maand. Rinus en Karin bereidden dit tot en met juli voor, samen met Heileen. Ze hebben dat zo'n 15 jaar gedaan en namen in juli afscheid van dit deel van hun **vrijwilligerswerk**. Henk heeft het nu van hen overgenomen. Hij en Heileen zorgen er nu samen voor een gastvrije ontvangst!

Vrijwilligers zijn belangrijk voor De Wonne Almelo. Zo doet de één de huiswas en haalt brood bij bakker Deterd, helpt een ander bij het schoonmaken en naaiwerk, een ander kookt een keer per week en helpt bij het maken van voedselpakketten voor mensen van buiten, een ander helpt in de tuin of is op-

roepbaar voor computerproblemen, enz. Een speciale groep zijn nu de **'bouwvrijwilligers'**. Zij hielpen bij het uitbreken, puinruimen, voorbereiden van de opbouw, enz. Eén daarvan is Jan. Hij heeft de coördinatie van de bouw, heeft inzicht in de bouwkundige zaken en bezit twee gouden handen. Zonder hem hadden we dit waagstuk niet aan kunnen gaan! Want in een pand dat bijna 100 jaar oud is, kom je aan de lopende band verrassingen tegen.Zijn kennis en kunde zijn fenomenaal! Maar ook de inzet van de anderen stemt ons dankbaar.

Het laatste jaar hadden we veel te maken met het **overlijden van mensen** die nauw op De Wonne Almelo betrokken waren. In dezelfde tijd dat **Berno** overleed, overleed **zr. Francine** bij de Franciscanessen in Etten. Zij was meer dan 25 jaar kernlid geweest van De Wonne Enschede. Ze woonde de laatste jaren bij haar medezusters omdat ze dementerend was. Ze kende De Wonne Almelo vanaf het eerste begin en was enthousiast dat hier in 1994 ook een Wonnegemeenschap opgezet werd. Daarnaast overleed **zr. Apollone**, franciscanes in Denekamp, zij en Jos Reinhardt waren de eerste twee kernleden van De Wonne Almelo. Ook overleden twee oud-bewoners van De Wonne Almelo, Eric en Jan. Met Jan en Eric hadden we nog geregeld contact. Tot hij bedlegerig werd, kwam

**ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER IS**

**WORDT HET NOOIT MEER
DONKER**

Loesje ★

Eric wekelijks nog op zijn scootmobiel in De Wonne om een voedselpakket te halen. Frans heeft voor de ontruiming van zijn huis gezorgd. **Jan** hadden we het jaar ervoor geholpen om zijn huis in Denekamp in te richten. Hij was toen nog onder behandeling van een oncoloog. Helaas kon hij geen huis in Almelo krijgen en woonde in Denekamp. Daar vereenzaamde hij meer en meer. Als mensen die je nog van dichtbij meemaakt overlijden, raakt dat.

In 2023 hebben we minder **huisgenoten** gehad dan in andere jaren. Altijd is een kernlid intern de begeleider en voor het weer op de rails krijgen van het leven, hebben onze huisgenoten een externe begeleider (m/v). En als kernlid is dat natuurlijk niet je enige taak. Ook moet je de draagkracht van het huis altijd proberen in te schatten. Dat maakt bijv. dat je samen besluit om even geen nieuwe mensen op te nemen als er al spanningen in huis zijn. En natuurlijk namen we in de aanloop naar de verbouwing, minder tijdelijke bewoners op.

Dat het steeds moeilijker is om tegenwoordig een **nieuwe woning** te krijgen, is mee debet aan meer spanningen onder de tijdelijke bewoners. Lukte het eerder redelijk gemakkelijk om binnen 9 maanden een huurhuis in Almelo te krijgen, tegenwoordig is voor menigeen die tijd meer dan verdubbeld! Ons huis is een doorgangshuis, van waaruit mensen een nieuwe start maken. Het is geen eindpunt, maar een aanzet tot een nieuw begin! Als onze tijdelijke bewoners dan lang 'in de wachtkamer' zitten, komt dat de stemming niet ten goede.



Gerrit is dankbaar en blij! Zijn kinderen zijn deze dag bij hem in De Wonne!

VERDER ALS INWONEND VRIJWILLIGER

Het afgelopen jaar was het eerste jaar als inwonend vrijwilliger, en niet meer als kernlid. Een aantal taken die ik al deed ben ik blijven doen, om de kerngroep nog zoveel mogelijk te ondersteunen. Ik hoopte dat het wat rust zou geven. Toch voelde ik nog de druk en verantwoordelijkheid. De kernleden hadden wat extra ondersteuning nodig. Half januari moest mijn vriend Ludger een operatie ondergaan waardoor hij een paar weken uit de running was. Het eerste halfjaar zijn de kernleden druk geweest om nieuwe kernleden te werven. Daarvoor is er in mei een bezinningsweek georganiseerd, waarbij ik de dag met het thema betrokkenheid heb geleid. Daarna waren ze erg druk met de plannen voor de verbouwing. Met twee kernleden komt het vaker voor dat er niemand van de kerngroep aanwezig is, en komt de verantwoordelijkheid neer op de inwonend vrijwilligers. Ook het samenwonen met meerdere mensen bleef veel prikkels geven.



Daniëlle – Sint Nicolaasfeest

In mei heb ik een dansretraite van ‘geloof in beweging’ gevolgd bij woongemeenschap ‘De Hooge Berkt’ in Bergeijk. ’s Morgens kreeg ik een Bijbeltekst mee waar ik wat over mocht nadenken en ’s middags in een danssessie op danste. Er speelde een innerlijke tweestrijd tussen mijn behoefte aan een rustige woonplek en focussen op waar ik naar toe wil en mijn studie Theologie en Levensbeschouwing af te ronden, en schuldgevoel de kernleden en ‘De Wonne’ in de steek te laten, niet meer kunnen voldoen aan mijn roeping. Harmonie is voor mij belangrijk, en in De Wonne zijn regelmatig conflicten en irritaties. Deze retraite bracht me twee belangrijke inzichten. Het werd me duidelijk dat conflict mij stilzet. De beweging stopt, ik kruip in mijn schulp.

Ik kreeg een Bijbeltekst mee uit Deut. 30: ‘De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel

om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Nee, die geboden zijn heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart; u kunt ze volbrengen.’

Dat bracht me tot het inzicht dat het niet God is die mij een te zware last oplegt, maar dat ik dat zelf doe. Wat er in mijn hart geschreven staat is wie ik ben, waar ik naar verlang, wat ik nodig heb. Alles wat ik hoef te doen is God lief te hebben en te luisteren naar wat hij in mijn hart geschreven heeft. Hij wil ons laten leven, ik hoef alleen daarvoor te kiezen en zijn liefde te beantwoorden. Ik hoef zijn liefde, het leven niet te verdienen. Dat gevoel had ik wel. Zo was ik ook bang dat de liefde van mijn vriend Ludger afhankelijk zou zijn van mijn werken voor De Wonne. Hierdoor besepte ik dat ik ook mag kiezen voor wat ik nodig heb en dat het voor mij goed is om uit De Wonne te vertrekken.

Dit werd urgenter doordat vanaf half september er heftige problemen ontstonden met een bewoner. Door drugsgebruik en wanen zorgde hij voor veel overlast en (nachtelijke) onrust. Hij moest vertrekken maar hij ging niet. Hier kon ik niet meer tegen en de maand oktober ben ik uit De Wonne weggegaan en heb bij vrijwilligers gelogeerd. Ik ben dankbaar voor hun gastvrijheid. Uiteindelijk is hij er eind oktober met ondersteuning van de politie uit gezet. Hij kon naar de Winternoodopvang in Enschede maar dat wilde hij niet. Hij kwam nog dagelijks langs en verstoorde rust, tot hij tegen het eind van november - in een ijskoude nacht - ermee instemde dat de politie hem naar Enschede zou brengen. Dit was voor mij, en zeker ook voor de kernleden en andere inwonend vrijwilliger een zware periode. Voor mij heeft dit ook vertragend gewerkt tijdens mijn stage als geestelijk verzorger.

Voor het komend jaar hoop ik een eigen plek te vinden en mijn studie af te ronden. En daarna hopelijk een passende baan te vinden. Daar wil ik me het komend jaar op focussen.

Daniëlle

Deze ochtend zag ik mijn buurvrouw praten met haar kat. Het was duidelijk dat ze dacht dat haar kat haar begreep. Ik ging naar huis en vertelde het aan mijn hond. We lagen in een deuk!

DE ONTMOETING MET EEN DAKLOZE MENS



Br. Jan ter Maat

Br. Jan ter Maat, franciscaan en lid van de gemeenschap in Stads klooster San Damiano in 's-Hertogenbosch, schreef naar aanleiding van de ontmoeting met een dakloze mens de volgende overweging:

Het is onbekend hoeveel mensen in Nederland dakloos zijn. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat in dat het er begin vorig jaar minstens 26.000 waren. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Dakloze mensen hebben geen plek die hen rust geeft. Dakloze mensen hebben geen muren om hen heen, die veiligheid bieden. Dakloze mensen hebben geen voordeur, waarmee ze zelf kunnen bepalen wie hun leven instapt en wie niet. Ondanks dat ze op sommige plekken, vooral in de grote steden, onderdeel zijn van het straatbeeld, ben je als dakloze geen onderdeel van de maatschappij. Een banneling tussen de mensen.

Hier bij het Stads klooster kom je ze regelmatig tegen, deze mensen. Dagelijks kunnen ze aan onze deur in elk geval de warmte van een kop koffie of thee krijgen, maar belangrijker is misschien wel de warme blik en het warme hart van onze portiers. Wij hopen dat ze op enkele momenten in de week bij ons ook een plek vinden die wat rust en veiligheid geeft: een plek waar ze heel eventjes thuis kunnen zijn.

Een van deze dakloze mensen waar ik wat meer contact mee heb, is Jakob. Jakob is een man, klein van stuk. Zijn kleine gestalte probeert hij te verbergen in zwarte kleding en een imponerend bomberjack. Behalve tenger en klein van stuk, merk je als je met Jakob in gesprek komt, dat hij ook een klein en kwetsbaar mens is. Een moeilijke jeugd, waarschijnlijk een lichte verstandelijke beperking en nauwelijks in staat om genuanceerd te spreken door vermoedelijk een taalstoornis. Een jongeman die je niet gunt dat hij op straat moet leven. Omdat dat leven hard is en juist de Jakobs makkelijk te misbruiken zijn, op allerlei manieren. Jakob is zich zeer bewust dat een huis het eerste is wat hij nodig heeft. Omdat muren en een voordeur hem kunnen beschermen. Eenvoudige muren en een voordeur die zijn plek omgeven, kunnen maken dat hij vat krijgt op zijn leven. Want muren en een voordeur

zorgen ervoor dat hij kan bepalen wie er in zijn leven binnenkomt. Wie hij in zijn leven toe wil laten en wie niet.

In het Bijbelgedeelte (2 Samuel 7), hoorden we hoe koning David een huis wil bouwen voor God. Hij wil God muren geven en een voordeur. Muren en een voordeur die God beschermen en zullen voorkomen dat God David ooit verlaat. David zal, met God binnen de muren, een grote koning zijn: een stevig koningschap met een mystieke, religieuze legitimiteit. De profeet Nathan maakt duidelijk aan David: God laat zich niet opsluiten in een tempel. God heeft het nooit een probleem gevonden om op straat te leven, om een tent te hebben als zijn woning, of gewoon bij de herders in het veld te zijn. God past niet in een tempel, Hij is de Ongrijpbare. God hoort tussen de mensen, tussen de schapen: Hij is de trouwe Aanwezige. Gods presentie, Gods aanwezigheid laat zich niet beperken door een dak, muren en een voordeur. Hij is niet klein van stuk en kwetsbaar: Hij heeft geen bescherming nodig. De profeet Nathan geeft aan: God is Diegene die een huis zal bouwen, voor jou, David en voor alle mensen. Hij zal jou, Hij zal jullie bescherming geven, veiligheid, een plek.



Geen muren die veiligheid bieden....

Gods presentie blijkt geen huis te zijn. Gods presentie blijkt een mens te zijn. Het Evangelie van vandaag gaat verder op de profetie van Nathan. De ultieme manier voor God om tussen de mensen aanwezig te zijn is door zelf mens te worden. Mens zoals de mensen. Mens onder de mensen. Maria zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen: Jezus. God wil niet opgesloten worden in een tempel, in een huis met muren en een voordeur. Want Hij wil ook net als Jakob op straat kunnen leven, slapend in een trappenhuis of in de nachtopvang. Omdat Hij ook bij mensen als Jakob wil zijn. In de hoop dat als Hij naast Jakob in slaap valt in het portiek van een flat, Hij Jakob beter kan beschermen dan vanuit de tempel. Omdat Hij alle Jakobs in deze wereld een vriend wil geven, die nooit meer van je zijde wijkt en die je niet bedonderd en misbruikt. En die bij Jakob in en uit kan lopen door de voordeur. Als hij, hopelijk over korte tijd, een huis heeft. Een dak, muren en een voordeur.

(Overweging bij 2 Samuel 7, 1-5.8b-11.16 en Lucas 1, 26-38)

HERKENNING!



Toen ik deze overweging van br. Jan ter Maat las, raakte ze me omdat ik onze mensen, en de mensen bij ons aan de deur komen voor koffie of brood erin herken. Het gericht zijn op een eigen huis, veiligheid en bescherming. En hoe dat ontbreekt als je in een soort daklozenopvang terecht komt. Voor onze tijdelijke bewoners is ons huis een tussenstation. Steeds vaker merken we hoe levens stagneren als ze te lange tijd bij ons moeten wonen omdat er veel te veel woningzoekenden zijn voor de woonhuizen die beschikbaar komen. Dat het zo lang moet duren voor onze tijdelijke bewoners dat ze de vol-

gende stap mogen zetten doet pijn!

En ook toen we ons genoodzaakt voelden om een erg lastige tijdelijke bewoner eruit te zetten, deed dat pijn. Je kunt iemand als hij evengoed een veilige plek van waaruit hij zijn leven weer op de rails kan krijgen. Maar wat als anderen zich niet veilig bij hem kunnen voelen? Wat als je merkt dat hij met alle regels als het maar enigszins lukt, aan zijn laars lapt? Het moet immers ook leefbaar zijn voor de andere bewoners van ons huis!?

De man was geslepen genoeg om de geschreven regels niet te overtreden, zo dacht hij als tijdelijke bewoners de wet aan zijn kant te hebben. Maar.... dat je - bijvoorbeeld - geen spullen van een andere huisgenoot mag weg nemen, is voor ons zó logisch dat we dat niet apart op papier gezet hebben. Daarom was het nodig om de grenzen waarbinnen hij zich had te gedragen, alsnog voor hem op papier te zetten en hem daarop krachtig aan te spreken. Daarmee konden we hem uiteindelijk de toegang tot ons huis ontzeggen en zijn verblijf bij ons beëindigen. Dit alles in samenspraak met de professionele hulpverlening, waaronder een lid van de Adviesraad, de politie, iemand van het team dat zich inzet voor mensen die de zorg mijden en één van de op dit terrein deskundige ambtenaren van de gemeente Almelo.

De man bleef nadat hij eruit gezet was op onze woongemeenschap gefixeerd en kwam nog dagelijks aan de deur. Hij kreeg één keer per dag - buiten - nog een kop koffie en wat brood, zoals we bij iedere zwerver zouden doen. Maar

toen hij één van ons lijfelijk bedreigde, besloten we om ook dat niet meer te doen. Vanaf toen werd hem niet alleen de toegang tot ons huis te ontzegd, maar kreeg hij, in aanwezigheid van de politie, zelfs een officieel pand- en terreinverbod uitgereikt.

Zoiets gaat mij niet in de koude kleren zitten. Ik zie een mens die ik de deur moet wijzen.... En ik voel de kou waartoe ik de ander veroordeel.... Toch kunnen we niet anders, omwille van De Wonne en ieder die er woont....

Waarom zet ik me in voor de mensen die bij ons wonen? Dat is de spiegel die me steeds weer in de kapel wordt voorgehouden. De dagelijkse evangelielezing en de bezinning daarop. Daarin zie ik hoe Jezus naar mensen omkeek en ze weer op hun eigen benen zette. Een hoog ideaal, en vaak ook niet zo gemakkelijk te bereiken. Maar ieder mens die in ons huis een thuis kan vinden, is er één. Daarvoor doen we het. Steeds opnieuw. Ook bij tegenslag en grote zorgen... om die ene mens.

Heileen



14

*Wadlopen – 2 september 2023
Henk, Karin, Heileen, Jan en
Daniëlle*



Het is gelukt! Door water, door modder en over land....

EEN KLEIN STU/OKJE

Op verzoek van Heileen schrijf ik met uitzicht op mijn eigen kleine kerstboom-
pje nog een stukje voor de jaarbrief. Bij de foto hieronder die ik veel eerder dit
jaar maakte, ergens in de lente. Herken je de plek?

Naast de zijdeur van De Wonne Almelo staat een betonnen plantenbak. Soms
leuk gevuld, soms niet of nauwelijks gevuld – waardoor je als je doorloopt ‘naar
achterom’ des te meer verrast wordt door de rijk gevulde Wonne-tuin. Zo
mooi, echt Franciscus waardig!

Oké, ik dwaal af, terug naar die betonnen bak: op het moment van de foto
gevuuld met wat onbestemd groen en twee prachtige narcissen, hoog op hun
stelen pronkend met hun grote gele bloemen. Alsof ze naar de regenpijp naast
hen gekeken hebben en dachten: ‘hi hi, zo hoog willen wij ook, kom op, daar
gaan we!’

En zo kom ik aan het einde van mijn
kleine stukje. Alleen maar over twee
bloemen?

Oh, niet alleen over die twee bloe-
men: als je goed kijkt zie je naast ie-
dere bloem een klein stokje – zorgvul-
dig precies ernaast gezet - ik heb een
vermoeden door welke tuinman ... -
en met een binddraadje vastgemaakt
aan de lange stengels van de narcis-
sen. Zodat ze overeind blijven. Mis-
schien wel nadat ze omgevallen, bijna
geknakt waren.

Een klein stukje over twee kleine
stokjes – voor mij Wonne op haar
best!

Marleen



Bij de zij-ingang van De Wonne Almelo

*Man: Hebben jullie ook moslims, joden en christenen bij jullie op school?
Kind: Nee, wij hebben alleen maar kinderen op school!*

IK VOEL ME ER NOG STEEDS THUIS



*Jeann Marie tijdens haar 70-jarig
kloosterjubileum (2022)*

In juli heb ik de Wonne Almelo bezocht, dat doe ik al weer 13 jaar, nadat ik er 12 jaar heb gewoond. Bij mijn afscheid 12 jaar geleden kreeg ik een fotoboek cadeau, waarin foto's van bewoners, van gebeurtenissen in die 12 jaar. Af en toe kijk er in en dan vraag ik me af... wat is er van hen geworden? Van sommigen weet ik dat ze niet meer leven. Ook kreeg ik een album met bijdragen van de bewoners in de vorm van een brief, tekening, soms met hun foto er bij, het zijn lieve verhalen, maar ook werden er wel rake noten gekraakt. En ook daarvan kan ik genieten.

Maar ook daarna heb ik nog heel veel mensen ontmoet, als ik er mocht komen logeren, ik bleef me er thuis voelen. In de tijd dat ik bij de kerngroep was, moest ik soms iemand aanspreken op zijn gedrag of aanmanen stappen te zetten om voortgang te maken voor zijn toekomst of dat hij of zij nog achter was met zijn maandelijkse betaling. Dat was van beide kanten nooit leuk. Bij mijn bezoek nu, heb ik daarmee niets meer te maken.

In de eerste jaren dat ik kwam, vulde ik mijn naam op de werklijst in, nu is er niet meer zoveel dat ik nog doen kan...

Het is fijn, dat ik nog steeds mag komen. Ik voel me er nog steeds thuis, het samen bidden 's morgens en 's avonds in de kapel, het aanschuiven aan tafel met zijn allen om te eten, en 's avonds spelletjes spelen... ik heb er het afgelopen jaar al twee nieuwe geleerd, Kolonisten van Catar en Keezen.

Ludger, Daniëlle, Heileen en Frans en allen die ik heb ontmoet, dank hier voor. Vrede en alle goeds voor Nieuwjaar gewenst!

En tot in 2024 als God het blieft,
Jean-Marie

... En wij zijn blij dat Jean Marie nog steeds bij ons kan en wil komen!!

EEN KLEINE FOTO-IMPRESSIE VAN DE VERBOUWING



Bert – een kei in zijn vak!



Jan - van alle markten thuis!



Karin 'van het behang'



Sebastiaan – de puinruimer



Jan houdt alles in de gaten – ook de leidingen

EEN ONBETAALBARE ERVARING!

Het was begin augustus... we hadden een aantal regenachtige weken achter ons en de weersvoorspellingen voor de komende week waren ook niet al te best.. Toch was ik vrolijk en enthousiast; ik verheugde me op iets nieuws; iets, dat ik nog niet kende.

Aankomst en eerste indruk: Dus ik heb me hier voor opengesteld om te ervaren, wat het is, wat het met mij doet om 6 dagenlang samen te leven met mensen, die door welke reden dan ook aan de rand van de samenleving beland zijn. Dat hebben ze allemaal gemeenschappelijk, verder zijn ze totaal verschillend en verbaas ik mij erover hoe ze toch meestal op tijd rustig met elkaar aan tafel zitten en genieten van een heerlijke maaltijd. Ook die lopen uiteen van varkenshaas met gebakken aardappeltjes tot chili con carne en verse sla. Gedeeltelijk bereid met de restjes van de vorige dag of overschotten van de Voedselbank, gevestigd in de er naast gelegen St.Egbertuskerk. Na het eten wordt er gezamenlijk afgewassen; zo af en toe moet er wel iemand herinnerd worden aan zijn afwasbeurt; ook dat is gemeenschapsleven.

Kernwaarden van de Wonne: Gastvrijheid, Eenvoud, Betrokkenheid en Duurzaamheid. Elke dag stond één van deze thema's centraal, ook was er dagelijks een ochtend- en avondgebed, waarin deze thema's terugkwamen. Ook hier viel ik weer van de ene verbazing in de andere; ik dacht, dat ik toch best milieubewust leefde, maar dat je toch ook gaat proberen om met zo weinig mogelijk chloor je sanitaire voorzieningen fris en schoon te houden, vind ik in een huis als dit best een uitdaging.

Wat in de Wonne verder opvalt, is dat het een komen en gaan van mensen is; een intakegesprek met een potentiële nieuwe bewoonster, een trouwe vrijwilligster, die langs komt om te koken. En dan is 's morgens en 's middags altijd even tijd voor koffie, een koekje en een praatje, want er is altijd wel wat te doen in de Wonne, maar we bewaren de rust en ruimte voor ontmoeting met de (A)nder. Ja, want behalve de levenswijze in de Wonne delen kernleden en vrijwilligers ook de Franciscaanse spiritualiteit.

De tijd vloog voorbij voordat we het wisten was het alweer vrijdag. Door de drukte hadden we helaas geen tijd gehad om naar de Wonne in Enschede te

gaan. Maar we hebben gelukkig wel mogen ervaren, dat wie je ook bent, waar je ook vandaag komt, wat je ook doet, God houdt van je..!

Een onbetaalbare ervaring..!!

Annemarie

(Annemarie en Sebastiaan hebben samen meegedaan
aan de 2^e bezinningsweek, begin augustus 2023)

EEN DANKBARE VRIJWILLIGER



*Karin maakt op vrijdag samen met Frans de
voedselpakketten klaar*

Nadat ik het geluk heb gehad bij De Wonne te mogen wonen, er de man van mijn dromen heb ontmoet én met hulp van de kerngroep een stabiel huisje, boompje, beestje met mijn vriend heb kunnen opbouwen...Ben ik nu in de trotse positie Vrijwilliger bij De Wonne te kunnen en mogen zijn!

Uiteraard een manier om mijn dankbaarheid te tonen, maar ook zo veel meer dan dat. Het geeft een gevoel van nuttig zijn en ritme. Het is fijn, warm en vertrouwd om bij de Wonne te zijn. De bijzondere mensen die er op je pad komen, het koken, de kapel en de voedselbank.

Ik hoop dan ook nog vele jaren een dankbare vrijwilliger te kunnen en mogen zijn. Want De Wonne geeft mij nog elke dag het gevoel dat ik er toe doe!!

Karin

Financiële verantwoording 2022	Bedragen	Bedragen afgerond in € 100		
Baten	2022	2021	2020	2019
Bijdragen kernleden	26.400	24.200	27.600	26.600
Bijdragen medebewoners	29.500	34.600	37.000	37.700
Ontvangen giften	2.900	43.00	1.500	6.300
Rente	0	0	0	0
Totaal baten (a)	58.800	63.100	66.100	70.600
Lasten: Huisvestingskosten (1)				
Onderhoud	500	2.600	2.300	4.200
Belastingen en verzekeringen	1500	1.300	1.300	1.300
Afschrijvingen	2.300	1.800	1.800	300
Huren	18.100	17.900	17.900	17.700
Schoonmaakmiddelen		300	500	300
Energiekosten	3.300	10.600	9.600	10.600
Totaal huisvestingskosten (1)	25.800	34.500	33.400	34.400
Lasten: Directe kosten (2)				
Huishouding / voeding	7.900	10.500	14.100	8.200
Was, schoonmaak, enz.	1.500	300	400	300
Ontspanning	300	800	500	1.400
Boeken, studie- en reiskosten	0	0	0	200
Totaal directe kosten (2)	9.700	11.600	15.100	10.100
Lasten: Algemene kosten (3)				
Kapel	0	100	100	0
Telefoon, internet, TV	1.400	1.400	1.300	1.300
Abonnementen en contributies	800	500	400	700
Representatie	100	400	600	900
Administratie	900	100	200	100
Diverse kosten	1.100	200	1.100	500
Totaal algemene kosten (3)	4.500	2.700	3.700	3.500
Betaalde giften	7.500	6.700	15.800	6.000
Diverse kosten (4)	1600			
Totale kosten (b = 1+3+4+5)	49.100	55.500	68.000	54.000
Exploitatieresultaat (a-b)	9.700	7.600	-1.900	16.600

TOELICHTING BIJ DE CIJFERS

De meest recente cijfers, de linke kolom, zijn van 2022. In de andere kolommen kan de lezer de financiële ontwikkelingen 2019-2021 volgen. Tot eind 2020 werd onze financiële administratie ondersteund door de Nederlandse Kapucijnen. Helaas is hier door inkrimping bij de Kapucijnen eind 2021 een eind aan gekomen. Onze vrijwilliger Bert heeft toen voor ons een eigen administratiesysteem opgezet, waardoor sommige cijfers niet helemaal te vergelijken zijn met de jaren ervoor. Zo staan bijv. een aantal kostenposten onder 'was, schoonmaak, enz.', waar eerst alleen de was stond. Daarom is die post in 2022 veel hoger en zijn er geen aparte kosten voor schoonmaakmiddelen genoteerd. De administratie wordt wekelijks bijgehouden door Ada.

Uit de cijfers blijkt dat we ons financieel aardig zelfstandig kunnen redden. Wij vragen geen subsidies van de overheid, en we zijn ook niet afhankelijk van structurele giften. Maar de verbouwing die in 2023/2024 plaatsvindt, kunnen we niet helemaal uit eigen reserves betalen. Daarvoor hebben we de gemeente Almelo en enkele fondsen aangeschreven.

Enkele opmerkingen bij de cijfers:

- a. Het meest in het oog springend verschil met 2021 zijn de lage energiekosten. Dit heeft verschillende oorzaken: 1^e Het hoge voorschotbedrag van 2021 is omlaag bijgesteld, terwijl wij nog geen last hebben van stijgende energieprijzen omdat wij nog een vast contract hebben. 2^e Wij hebben meer energiebelasting teruggekregen dan in 2021. 3^e Ook wij hebben energietoeslag ontvangen.
- b. De bijdragen van de medebewoners zijn lager omdat wij relatief veel mensen in huis hadden met een minimuminkomen en omdat het huis niet altijd vol bezet was.
- c. De onderhoudskosten zijn laag omdat wij vanwege een brand geld van de verzekering hebben ontvangen dat nog niet helemaal is besteed.
- d. De post 'Diverse kosten' is hoger omdat de jaarbrieven 2021 en 2022 beide ten laste kwamen van het boekjaar 2022.
- e. 'Diverse lasten' zijn afboekingen van oninbare bijdragen van ex-bewoners.
- f. Opgebouwde exploitatieoverschotten gebruiken we dit jaar ten behoeve van een geplande renovatie van de kamers van tijdelijke bewoners.

EEN HUIS VOL MENSEN. WIE WAREN/ZIJN DAT IN 2023?

Naam	van	tot
An	13-12-2023	25-06-2023
Anne	18-03-2023	20-05-2023
Collins	22-08-2022	08-05-2023
Daniëlle (inwonend vrijw.)	14-10-2015	
Frans (inwonend vrijw.)	05-05-2017	
Gerrit	21-11-2022	
Ginette	15-04-2022	
Giuseppe	23-08-2021	02-01-2023
Harry	30-08-2023	26-09-2023
Heileen Holman (kernlid)	16-05-2007	
Jessie	08-08-2022	14-07-2023
Ludger Schüling (kernlid)	19-06-1995	
Mark	23-06-2022	18-08-2023
Sanin	25-05-2023	01-09-2023
Sean	18-08-2023	23-10-2023
Sebastiaan	21-08-2023	19-12-2023
Segourney	04-08-2023	
Terke	09-09-2023	20-11-2023



De Wonne Almelo – vanuit de tuin gezien

WELKOM BIJ WOONGEMEENSCHAP DE WONNE ALMELO!

**Ben jij op zoek naar een gastvrije woongemeenschap,
waar je kunt leven in verbondenheid met anderen?
Dan is DE WONNE misschien wel de plek voor jou!**

De Wonne Almelo is een christelijke woongemeenschap met Franciscaanse inspiratie. Ze is gevestigd in een voormalig franciscanessenklooster, aan de rand van het centrum van Almelo. Hier wonen we met enkele vaste bewoners samen en bieden gastvrijheid aan maximaal zeven tijdelijke bewoners. Deze bewoners kwamen bij ons wonen omdat ze dakloos waren of dreigden te worden.

In onze woongemeenschap hebben de tijdelijke bewoners de mogelijkheid om hun leven weer op de rails te krijgen. Onze belangrijkste drijfveer om er voor anderen te willen zijn, is ons christelijk geloof. In het bijzonder voelen wij ons verbonden met Franciscus en Clara van Assisi en mensen die zich in déze tijd inzetten voor vrede en gerechtigheid.

23

Naast de opvang van tijdelijke bewoners zijn we ‘open huis’ voor wie met ons mee wil vieren (het dinsdagavondgebed), onderdak nodig hebben voor één of twee nachten, of wil meedoen met een bezinningsweek over onze grondwaarden.

**Herken jij je in onze leefstijl, die wij samenvatten als:
gastvrij en betrokken, eenvoudig en duurzaam,
gevoed door Geloof, Hoop en Liefde?
Dan is kernlid zijn misschien iets voor jou!**

Als kernlid van deze gemeenschap krijg je de kans om in een historisch kloostergebouw te wonen en mede inhoud te geven aan ons samenleven. Op dit moment hebben we twee woonruimtes voor kernleden beschikbaar. Heb je interesse? Schroom dan niet en neem contact met ons op en/of kom eens vrijblijvend kennismaken. ‘Snuffelen’ aan het Wonneleven kan ook door een aantal dagen met ons mee te leven.

EEN WARM HUIS

Het is de aandacht voor elkaar
die een huis warm maakt
Het is het langs elkaar heen leven
dat een huis koud maakt
Geen haard is daartegen op te stoken.

Het is de zorg om elkaar
die een huis warmt.
De zorg van mensen die elkaar genegen zijn
en toegewijd leven.
Die zorg geeft zoveel extra warmte.

Het is de gastvrijheid
voor wie zoekt naar een schuilplaats,
voor wie dreigt om te komen in een verkild leven,
die aan een huis meer geeft
dan een onderkomen voor mensen.

Een warm huis,
een huis vol licht,
een huis waarin zorg is voor de sfeer,
een huis waar voor iedere ademruimte is –
dat is een gezegend huis.

Uit: Een nieuw begin, van Marinus v.d. Berg

**Onze wens is dat de Wonne-gemeenschappen in Twente
'warme huizen' mogen zijn!**

**Van harte 'vrede en alle goeds' toegewenst in 2024!
kerngroepsleden en huisgenoten**